



Bij de zondag – 6^e zondag 40-dagen tijd

Thema: Uit liefde voor jou



Mattheus 26: 1-13

Jezus wordt door een vrouw gezalfd met mirre. De voorbereiding op zijn dood. Soms is een mens niet alleen geholpen met geld. Maar is het optrekken als maatje, als gemeenschap of samenwerkende hulpverlening, die hét verschil maakt voor die ene.

Kernwoorden: zalving, keuzes maken

Meditatie tekst:
Kostbare geuren
Voor die ene
Is voor iedereen
Het goede doen.

We gaan op weg naar Pasen

Agenda

- Maandag 3 april** – 19.30 – Vesper
Hervormde Kerk
- Dinsdag 4 april** – 19.30 – Vesper
Ontmoetingskerk
- Woensdag 5 april** – 19.30 – Vesper
Geref. Kerk Vrijgemaakt
- Donderdag 6 april** – 19.30 – Witte
Donderdag (Schrift en Tafel)
- Vrijdag 7 april** – 19.30 – Goede Vrijdag
- Zaterdag 8 april** – 21.30 - Paaswake
- Vrijdag 14 april** – 20.00 uur – Lezen
van delen boek “Onzeker weten”
- Zondag 16 april** – Theologisch café
over boek “Onzeker weten” – 15.00 uur

Collectes

- 1^e Protestantse Kerk - Jong Protestant
(zie toelichting)
- 2^e Kerk
- 3^e Beheer Kerkelijke Gebouwen

Liturgie

- 6^e zondag in de 40-dagentijd
2 april – mw. Roelie Stevens
Organist: Harry Bosma

Liederen en Schriftlezing:

- Zingen: NLB 210: 1, 2
Zingen: NLB 552: 1, 2, 3
Lezing: Zacharia 9: 9
Zingen: NLB 435: 1
Lezing: Mattheus 21: 1 - 10
Zingen: NLB 435: 4
Overdenking
Zingen: NLB 756: 1, 2, 4, 6
Kinderen komen terug
Lied: Hosanna
Dank- en voorbede
Luisterlied: Samen op weg naar Pasen
Slotlied: NLB 422: 1, 2, 3

1^e Collecte – Protestantse Kerk – Jong Protestant

Kinderen en Jongeren (40 dagentijd)

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in.

Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

Vesperdiensten

Evenals voorgaande jaren zullen ook dit jaar in de stille week drie vesperdiensten worden gehouden in de drie kerken in ons dorp. De diensten worden alle uitgezonden voor wie thuis mee wil kijken.

Maandag 3 april 19.30 uur in de Hervormde kerk, voorganger ds. J. Zondag (Hervormde kerk Zuidwolde, website, **bekijk hier**).

Dinsdag 4 april 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, voorganger mw. R. Stevens (via onze eigen livestream).

Woensdag 5 april 19.30 uur in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, voorganger ds. H. Smit (Het Anker Zuidwolde, website, **kijk live**).

Martha van der Zwaag

Tonckenshuys

Dinsdagmorgen 4 april is er weer de maandelijkse gespreksgroep in het Tonckenshuys.

We praten deze morgen over de betekenis van de Stille week, en hoe u deze beleeft.

We lezen elkaar hierbij gedichten voor (neemt u deze zelf ook mee!) en beluisteren liederen die voor u betekenisvol zijn.

Roelie Stevens

Vrijdagmiddag 7 april om 15.30 uur wordt in het Tonckenshuys het Heilig Avondmaal gevierd onder leiding van Gradus Bekendam en Roelie Stevens.

Kosters

Deze komende week zijn de dienstdoende kosters te bereiken onder telefoonnummer: 06 249 238 44

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website: www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Vacaturebank:

De kerkenraad zoekt gemeenteleden voor het vervullen van de volgende vacatures:

1. een derde redactielid voor het samenstellen van de nieuwsbrief.
2. het regelen van autovervoer naar de kerk
3. een derde redactielid voor de website
4. de organisatie gebedsweek (volgend jaar, samen met de HK en GKV)

Inlichtingen bij de voorzitter, Aaldert Renting, bij wie u zich ook kunt aanmelden.

voorzitter@deontmoetingskerk.nl

Bezinning en ontmoeting

Op zondag 16 april a.s. hebben we voor het eerst een theologisch café in de Ontmoetingskerk. Daar gaat Bram Kalkman, één van de auteurs van het boekje 'Onzeker Weten' in gesprek met ds Bert Altena over twijfelen en geloven.

Aansluitend verbreden we het gesprek en kunnen we allemaal mee doen. Kunnen we onze twijfel niet tot een creatieve impuls omvormen? Het belooft een zeer boeiende zondagmiddag te worden en u bent nogmaal van harte uitgenodigd.

Aanvang: 15.00 uur. Toegang: € 7,50.

Op vrijdag **14 april** lezen we onder leiding van Ds Altena alvast stukken uit het boek. Als u dan wilt meedoen, is het handig om mij dit even te laten weten. Dan stuur ik u de reader toe.

Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Het is niet nodig dat u het boek tevoren hebt gelezen.

Jaap Thijs,
jacobcthijs@gmail.com
0629219221
